

Eindejaarstoernooi afdeling Rikken

Beste kaartvrienden,
Tjeetje, al weer een jaar voorbij. Wat gaat dat snel zeg. Zo heb je een stukje over het eindejaarstoernooi geschreven en zo zit je er weer voor.

Zoals ieder jaar was het weer een hele gezellige dag. Om ongeveer 10.45 uur druppelde iedereen binnen en om 11.00 uur werden we welkom geheten door onze voorzitter Rien en werden we getrakteerd op een kopje koffie of thee en een overheerlijk gebakje. Ook kwam er een grote verrassing binnen. Onze Nol was op maandag geopereerd aan zijn heup en op dinsdag belde hij op dat het zo goed ging dat hij donderdag mee kwam kaarten. Is dat niet geweldig? Nol, heel fijn dat je er toch bij kon zijn en ik wens je nog veel sterkte toe bij de verdere genezing.

Daarna begonnen we aan ons eerste potje rikken wat weer meetelde voor de punten van 2020. Na het eerste potje werden de broodjes gesmeerd en de kroketjes gebakken. Iedereen liet het zich goed smaken en vol goede moed begonnen we aan het tweede en derde potje. Zoals te doen gebruikelijk waren de commentaren niet van de lucht en onze kampioen azenafpakker (insiders weten wat ik bedoel) sloeg weer gretig toe. Goed gedaan Coby, ga zo door. Tegen 17.00 uur werd het eten bezorgd wat geweldig lekker was.

Ja, en toen kwam Gerard met de puntenlijst van 2019. De spanning was te snijden want het was kiele kiele tussen plaats 3 en 4 en tussen plaats 1 en 2. Maar hier zijn de uiteindelijke winnaars.

- 1 Henk Visschers
- 2 Kees van de Geer
- 3 Helmy Thyssen

Na de nodige felicitaties werd het gordijn van het toneel geopend en stond er voor iedereen een kerstpakket klaar wat versierd werd met vele lichtjes.



De avond werd afgesloten en het bestuur wenst iedereen fijne kerstdagen, een goed uiteinde en een nog beter, vooral gezond 2020 en heel veel kaartplezier toe.

Helmy Thyssen