

Van de Voorzitter

2020... Lieve mensen wat een bizar jaar!

Mag ik jullie meenemen in een terugblik van een ongekend "gek" jaar. Een jaar dat niemand van ons ooit eerder heeft beleefd.

Wij hebben elkaar vanaf maart jl. niet of heel beperkt gesproken.

Mensen wat een sociale armoede, dit gun je niemand... en ja dit snijdt diep in mijn ziel.

Je merkt nu meer en meer hoe warm en waardevol onze sociale contacten binnen de SSOVN zijn. Gelukkig hebben wij tegenwoordig Wapp, Email en... de telefoon.

De wekelijkse contactprentjes (mooi nieuw scrabblewoord!) doen je goed. En dan zeer zeker de positieve reacties die daar op volgen...

Maar je blijft de menselijke warmte missen.

2020! De start was zeker niet slecht. Immers de afdelingen en commissies hadden weer een heel jaarprogramma klaarstaan. Gewoon met hun reguleren activiteiten, gezelligheidstoernooien en zeker ook de clubkampioenschappen. Stuk voor stuk gebeurtenissen waar men reikhalzend naar uitkeek.

Ja en dan is het wegvallen van deze reguleren middagen en avonden plots een grote aderlating!

En dan de grote evenementen.

Na de nieuwjaarsreceptie mochten wij nog de Pronkzitting en het Carnaval beleven, terugkijkend een schitterend feest!

Tja... en toen kwam de klad er in! Een ongekend gemeen, klein en onzichtbaar virus kreeg ons in haar/zijn macht. En laten wij het vooral niet bagatelliseren, wat een gemeen kreng is het! De "lieftallige" naam 'Corona' (Kroon) is puur schone schijn.

Het leed wat het veroorzaakt, heeft een ongekende impact en op sommige momenten met hartverscheurend verdriet.

Maart 2020. De OC stond klaar om een schitterende Paaskien te organiseren, helaas dit was ons niet gegund. Er volgde een massa aan annuleringen, dit tot op de dag van vandaag.

Reünie Oud NS'ers, Wandeldag, 4Daagse, Bierfest, Prinsenbal en Sinterklaasmiddag...Ik denk nu Trappadoeli, Pedro en de Sint.

En lieve mensen, wat mis ik dit groots kinderfeest!

Tja... en wat is december zonder de oergezellige afdelingsbijeenkomsten en onze Kerstkien...

Teleurstelling op teleurstelling. Maar wij moeten er doorheen!

Gelukkig gloort er (vaccinatie) licht aan het eind van deze beroerd lange tunnel.

En da's HOOPVOL... ja zeker weten, hoopvol mogen wij zijn!

Nu staan wij met ons allen in de pauze stand en wachten op het moment om op het "GO-knopje" te drukken.

Immers de afdelingen staan standby om direct van start te gaan.

Maar ook de 4Daagse commissie, Bielske en Railrunner met de Raad van Elf zijn zeer alert, hoewel het Carnaval en de 4Daagse (nog) niet in de lijn van de verwachting liggen.

En kunnen wij van start gaan, dan zullen wij dat met knetterende energie doen!

Het wordt een feestje met een "Gouden Kroon" als beloning voor ons uithoudingsvermogen!

Beste mensen! Blijf elkaar zorgzaam volgen en bovenal blijf gezond...
Laten wij hopen samen op weg te zijn naar een bizar mooi en gezond 2021!

Mede namens mijn Hoofdbestuurders.
Groet, Michel Wegerif