

# Van de voorzitter

## En voorzichtig gloort er een "herstart" aan de horizon...



### **Graag start ik met een persoonlijk woord:**

Normaal is deze rubriek een knipoog naar ons dagelijks doen en laten.

Nu wil ik het graag doen met een iets serieuzere maar zeker met een "hoopvolle" toon.

Als eerste spreek ik namens ons als hoofdbestuur de hoop uit dat jij zelf en iedereen in jou omgeving goed gezond is.

En dat jij en jou dierbaren gevrijwaard zijn gebleven van het coronavirus.

Helaas is dit niet voor eenieder zo. Wij hebben in de afgelopen maanden ook kennis moeten nemen van persoonlijk leed dat een aantal van ons heeft getroffen, dit al dan niet corona gerelateerd.

Dit heeft ons allen zeer geraakt.

Gelukkig zijn er ook nog **lichtpuntjes** in deze "donkere" tijden.

Denk bijvoorbeeld aan: Gezond gebleven!, het goed hersteld zijn na

ziekte, geboorte (klein)kinderen, mooie examenresultaten

(klein)kinderen, elkaar kunnen bezoeken en huwelijks- / dienstjubilea mogen vieren...

Deze positieve gebeurtenissen "verzachten" toch een beetje de bizarre tijden!

### **Nu (nog) even stilletjes...**

Geregeld komen wij als HB in ons clubhuis om te inspecteren of alles op orde is.

Tja en op die momenten dat ik ons clubhuis betreedt beleef ik een onwerkelijke stilte.

Ik sta dan midden in de grote zaal en in mijn hoofd hoor ik dan het geroezemoes op de afdelingsactiviteiten, het kaatsen van de biljartballen, het groots jolijt tijdens de Spoorspiekers zittingen en de vreugdekreet "KIEN" tijdens de OC bingo's.

Maar nu stilte, stilte... Zo een leeg clubhuis blijft een onwezenlijk gevoel oproepen, hoe bizar! Buiten kijk ik op het naambord boven de entree...

### **SSOVN actief sinds 1946.**

Volgend jaar 2021 kunnen wij het **75 jarig jubileum** vieren. Het zal toch niet zo zijn, dat zo'n klein onzichtbaar "coronaatje" ons de das om zal doen...

..."De das om doen". Tja nu ik dit schrijf staat de thermometer al op 32 graden... dus dat van die das moeten jullie maar niet te letterlijk nemen! Ik blijf hoopvol en vol vertrouwen dat wij ons jubileum gezamenlijk gaan beleven...

**Beleven?... Nee: wij gaan het dan samen vieren met een toast op het leven!!!**

Inmiddels zijn er heel veel facilitaire en protocollaire zaken geregeld om, als het ons gegund wordt, maandag 14 september weer voorzichtig van (her)start te gaan.

Hierbij is ieders persoonlijk gedrag en inbreng van cruciaal belang. Blijf de basis regels strikt volgen!

**Beste Sport en Ontspanningsvrienden blijf elkaar zorgzaam volgen en bovenal blijf gezond. Wij hopen samen op weg te zijn naar betere tijden !**

*Groet, Michel Wegerif*

**Voor de meest actuele informatie rond de herstart kijk op:**

**[www.ssovn.nl](http://www.ssovn.nl)**

Zijn er vragen? Graag via jouw afdelingsbestuur of via:

**[secretaris@ssovn.nl](mailto:secretaris@ssovn.nl)**