

Van de voorzitter

“Waar blijft de tijd... 't is alweer bijna 2019”

Laatst was ik op een afscheidsborrel van een NS collega... zo'n 43 jaar was hij actief geweest binnen dit mooie spoorwegbedrijf. 43 Jaar zette vele gasten aan het denken naar vroeger!

Zelf terugkijkend naar onze jeugdjaren realiseer ik mij meer en meer dat de huidige tijd als een sneltrein voorbij gaat.

In mijn beleving duurde een jaar toen ... echt heel lang.

De periodes tussen bijzondere gebeurtenissen leken in mijn jeugdbeleving een “eeuwigheid”.



Na Oud en Nieuw kijk je uit naar het carnaval, natuurlijk is dit het ene jaar korter dan wel langer... maar toch!

Bij de start van de lente kreeg je het gevoel dat de zomer er ook weer aankwam... maar ook dat leek in die tijd een eeuwigheid te duren.

En nu voelde de zomer... eindeloos te duren.

In mijn kinderjaren bemerkte ik opeens verhoogde de militaire activiteit rond Nijmegen. Nee geen dreiging hoor! Maar het moment waarop de eerste kwartiermakers Heumensoord “overnamen”... De 4Daagse naderde met rasse schreden.

Ja.. en de zomer kwam dan tastbaar dichterbij.

Weken genieten van heerlijk mooi weer, zwemmen in het kanaal of in het Goffertbad en het zomerkamp met de verkenners... heerlijke zorgeloze tijden.

Dan het moment weer naar school.. “t is weer voorbij die mooie zomer” zong Gerard Cox ooit met stip op 1... toepasselijker kan men het niet verwoorden!

Dan gloorde de Nijmeegse kermis aan de horizon. Je keek er naar uit. Immers had Nijmegen in die dagen de grootste kermis van Nederland. Van plein 44 via de Grote Markt, Burchtstraat tot op het Kelfkensbos een groot pret en vermaak centrum.

Ook zo typerend waren de vis- en fruithandelaren op de kermis die dagen... Wie denkt er niet aan de tassen fruit... 5 Gulden... 10 sinaasappelen, 2 kammen bananen... en nog één en nog één... Ja lieve mensen alles ook nog zo betaalbaar!

Op naar de winter. Half november alles in ons leven kwam in de zwang van Sinterklaas. Geen sterveling dacht al aan de kerst...

Winkelstraten werden versiert, etalages ingericht en met veel geluk mocht je met je moeder op woensdagmiddag naar V&D bij Sinterklaas. Spannend!!!

En mensen wat duurde het ongelooflijk lang voordat het pakjesavond was. Ook al leek het zetten van je schoen een mooie onderbreking van die wachttijd. Ja in goed geloof dat jij ook wel iets cadeau kreeg... immers jij was toch heel braaf geweest... toch?

Enkele dagen na het vertrek van de Goed Heiligman zag je de kerstsfeer zijn intrede doen. Wat een tijd. Op de radio enkele kerstliedjes en met veel geluk kon je een kerstspecial op TV zien. En natuurlijk niet te vergeten Sissy... alle drie de delen!

Nu op de gememoreerde afscheidsborrel waren wij het snel eens. "Vroeger ging alles stap voor stap en kon je nog naar iets toeleven, wij laten ons nu niet gek maken... toch!".
"Waar is de tijd". Gelukkig... **De tijd is nu en hier!**

Beste SSOVN'ers en lieve mensen, maak er een mooi 2019 van... en neem er de tijd voor!

Michel Wegerif.

