

# Van de voorzitter

## “Op grote Hoogte”....

Het is, bij het schrijven van mijn bespiegeling, nog steeds vroeg donker. Ik kijk naar buiten en zie de verlichte skyline van ons mooie Nijmegen.

Heel opvallend zijn een aantal historische bouwwerken die er “bovenuit steken”. De Belvédère, de Sint Nicolaas kapel (ook wel de Karolingische kapel) en de Sint Steven... schitterend! En het zijn zeer zeker blijvende publiekstrekkingen van de eerste orde.

Al decennia spreekt “men” over de herbouw van de Donjon. Om de skyline historisch verantwoord te verrijken!



VOORZITTER

Via de Gelderlander komt het bericht dat de herbouw van de Donjon niet doorgaat. Heel eerlijk... teleurstelling maakt zich van mij meester. Het zal een parel zijn in de skyline en zeer zeker recht doen aan de stad. Nijmegen als domein van Karel de Grote... Historisch van ongekende orde. En dat men dan op de bovenste omloop via de kantelen een weids en ongekend mooi uitzicht heeft zal zeker heel veel gasten trekken. De financiering lijkt dus op termijn best goed te komen. Natuurlijk mag het niet vervallen tot een “pretpark 2.0”.

...De regen slaat nu vol tegen mijn ramen en het zicht vertroebeld, heel langzaam verdwijnt de stad in een dikke nevel.

Ik zit in gedachte en denk aan ons clubje... “clubje?”, zeg maar gerust CLUB!

Het nieuwe jaar is gestart en wordt het een uitdaging onze club nog meer te laten groeien! Niet alleen in ledenaantal maar zeker ook in afdelingen en activiteiten. Daar ligt een grote uitdaging.

Een zaak voor ons allemaal! Dus niet alleen van de afdelingsbestuurders, commissieleden en het hoofdbestuur. Nee hier zullen wij allemaal onze schouders onder moeten zetten. Maar ook hier geldt wel via de juiste SSOVN spelregels.

Juist nieuwe initiatieven zijn WELKOM, kom gerust met ideeën denk ik dan.

Ik kijk weer naar buiten en de regen is gestopt. En langzaam maar zeker doemt de stad weer op.

Geen Donjon op het Valkhof?... Dan maar één aan de Tollensstraat!... Onze “SSOVN Donjon” de Donjon van Sport & Ontspanning... op Grote Hoogte!

Dat lijkt mij een mooie wens voor 2019.

Heel veel Ontspanning en grote Sportmomenten gewenst!

Tot ziens,  
Michel Wegerif.