

Vierdaagse 2023

Henk vertelde me laatst dat de vrijdag van de vierdaagse zo bijzonder was, omdat er een korps van Pipers (in goed Nederlands Doedelzakspelers) van onder het viaduct aankwam. Al spelend natuurlijk!. Ja, daar wilde ik wel bij zijn. Ik was ook al in de stad geweest, maar dat trekt me niet echt meer. Hoewel, de maandag voor het inschrijven van alle lopers is zo gezellig, maar ik zit toch liever in het clubhuis met bekenden en onbekenden om met iedereen een gezellig een praatje maken.



Ik hielp Henk mee met het inschrijven van de lopers, wat gezien de status van mijn laptop een drama bleek te zijn en Henk meer last dan lust opleverde. Maar Henk zeurde er niet over en ik had dus een gezellige middag. En vrijdag dus ook weer. Iedereen zat echt met spanning te wachten op het korps Pipers en uiteindelijk hoorden we ze aankomen. Allemaal naar buiten, en het is echt een prachtig schouwspel.

Zo'n 100 mannen en vrouwen al spelend, trommelend en begeleidend onder het viaduct door. Geweldig!!!

Ik heb genoten en van mij hadden ze nog langer door mogen spelen, maar ik denk dat ze de pijp (hoe toepasselijk) leeg hadden en ze gingen lekker een hapje eten en een drankje doen.



Ik heb met Erik gesproken die met alle anderen, echt een hele club mensen, al die lopers verzorgen. Blaren afplakken, verbanden aanleggen, masseren. Ik vind het top, ze stoppen er een hele week vrij in om totaal belangeloos dit evenement mogelijk te maken. Petje af!!

En dat zijn niet de enigen, ik zie zoveel SSOVN-leden die keihard hun best doen om er iets gezelligs van te maken, en dat is ze gelukt.

Verder wil ik deze keer Michel benoemen, onze voorzitter. De hele week in touw. Zaterdagochtend moest ik mijn geweldige laptop (maar niet heus) ophalen en wie was daar, met een hele hoop anderen, weer om schoon te maken en op te ruimen: Michel en ook nog met een ischias!

Michel, bij deze: je bedankt altijd iedereen, deze keer mijn dank aan jou. Super wat jij presteert. Bedankt!

Rietepiet

